



DE KLOKKENLUIDER

NIEUWSBRIEF VAN DE FRANEKER BRIDGECLUB

e-mail: franeker.bridge@gmail.com

website: <https://17006.bridge.nl/>

december 2025

Beste leden,

Inleiding

Aan het eind van 2024 kregen jullie een Klokkenluider met de kerstwensen en een aantal mededelingen. Nu een iets uitgebreidere mede dankzij een bijdrage van ons lid Lideke Stoffelsma. De betreffende column is zeer toepasselijk voor deze tijd. Hartelijk dank voor jouw bijdrage Lideke.

Wij heten de cursisten die aspirant-lid van de NBB, dus ook van de FBC, zijn geworden, van harte welkom. Jullie cursisten ontvangen vanaf nu ook ons "clubblad". Hopelijk vinden jullie de lessen van Richard leuk en interessant. We wensen jullie vooral veel plezier met het leren van het bridge spel en verwelkomen jullie na de tweede cursus graag op dinsdagavond of donderdagmiddag op de club.

Vooruitblik

- Op dinsdag 23 en 30 december en op donderdag 25 december en 1 januari is er geen bridge.
- We starten in 2026 met een **nieuwjaarsdrive** op dinsdag 6 en donderdag 8 januari. Hiervoor hoeft je je niet op te geven maar kom je niet of speel je met iemand anders, dan graag via het 'wijzigingsformulier' van de website doorgeven. Inleg voor deze drive is €5 per paar.
- Zaterdag 7 februari 2026 houden we de jaarlijkse feestdrive. De link om je op te geven wordt binnenkort gemaild.
- De foto's van het jubileumfeest staan op de site.
- Op donderdagavond 8 en vrijdagmiddag 9 januari is de laatste bijeenkomst van de cursus "Start met Bridge deel 1".
- Vervolgens begint op donderdagavond 22 en vrijdagmiddag 23 januari 2026 de cursus "Start met Bridge deel 2".

Mededelingen:

1. Joop de Groot, lid van de FBC en voorzitter van 2013 tot 2019 gaat ons verlaten, want hij verhuist naar Hoorn. Joop, bedankt voor alles, het ga je goed en veel bridgeplezier bij de 'Hoornse bridgeclub!'
2. Jolanda Bruinsma en Erik Kleppe zijn geslaagd voor de cursus Clubarbiter, van harte gefeliciteerd.
3. In januari kan elk lid inschrijven op een aantal onderwerpen om je spelpeil te verbeteren.
4. Kijk regelmatig even op onze vernieuwde website!
5. De Franeker Bridge Club is ook te volgen op Facebook!

Kerstgevoel (column van Lideke Stoffelsma)

Het is een week voor Kerstmis. We rijden langzaam door een wijkje met lege kantoren, op zoek naar het gebouw waar we moeten bridgen. De ruitenwissers zwiepen de natte sneeuw van de ramen. De echte sneeuw is te vroeg gevallen en nu dooit het. De straten zijn uitgestorven. De lege snackbar die we passeren heeft gekleurde lichtjes langs de ramen, een zilveren slinger op de toonbank en een rode kerstklok op de deur. Een aantal lichtjes doet het niet, de slinger is halverwege losgegaan en de klok hangt scheef. Ook het ontmoetingscentrum probeert ons tevergeefs in de kerstsfeer te brengen. In de centrale hal, waar ook de bar is, zijn de tafels bedekt met papieren kerstkleedjes en staat een kerstboom die al in de rui is. Vanavond vergadert 'Groei en Bloei', heeft de damclub zijn speelavond, repeteert de harmonie en mogen wij in een zijzaaltje viertallen. Er zijn niet veel teams dus is het erg rustig. De deur naar de hal blijft open en daar komt veel geluid vandaan. Ik hoor de harmonie 'Stille Nacht' oefenen. Maar ook flarden van de: 'wat doen we met moeder met de kerst' perikelen van de mevrouw die helpt achter de bar. De telefoon gaat en de voorzitter wordt uit de vergadering geroepen. Zijn vrouw heeft een leuke band en vraagt of hij haar op wil halen na haar repetitie met het zangkoor. Ik erger me omdat ik me laat afleiden. Maar dan realiseer ik me dat overal in ons land op dit moment mensen bij elkaar komen om een sport te beoefenen, muziek te maken, een spel te spelen of met elkaar iets te organiseren. Al die mensen doen dat omdat ze er plezier in hebben en omdat ze iets voor en met anderen willen doen. En dan komt toch het kerstgevoel door.

Het bestuur wenst een ieder gezellige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond en vredig nieuwjaar

